

GKV HET KOMPAS EN NCGK DE LICHTZIJDE

Doodgewoon?

Er zijn veel onzekerheden in ons leven. Het enige dat we zeker weten is dat we vroeger of later zullen overlijden tenzij Jezus voor die tijd terugkomt.

In geval van een langdurig ziekbed kun je je op het sterven voorbereiden, maar vaak komt de dood plotseling.

Veel mensen, jongeren maar ook ouderen, schuiven het nadenken over de dood voor zich uit. Toch is het goed om daar eens bij stil te staan. Toon Hermans verwoordt dat in gedichtje onderaan.*

Voor nabestaanden kan het heel erg helpen als je over je sterven en je wensen omtrent de uitvaart iets hebt opgeschreven.

Vanzelfsprekend is het opgeschrevene niet in beton gegoten. Je omstandigheden en dus ook je wensen kunnen in de loop van de tijd veranderen, én, de nabestaanden hebben ook hun inbreng. Je kunt je wensen zien als een handreiking voor de nabestaanden.

Daarom is er een document gemaakt waarin je je wensen kunt noteren. Zie onder de knop en het is ook te vinden op de websites van Het Kompas en De Lichtzijde.

Ons advies is: lees het eens door, praat er eens over met elkaar en vul het in.

***Doodgewoon**

Het doet je goed eens aan de dood te denken,
je dagen worden er wat duidelijker van.

Je dient te weten dat geen mens voor je kan leven
maar ook dat niemand anders voor je sterven kan.

Ik spreek er 's avonds wel es over met de kinderen
of 'k maak 'n grapje met de dood, dat kan geen kwaad.

Als je overpeinst waar je tenslotte komt te 'liggen'
dan weet je af en toe wat beter waar je 'staat'!

Sietske Rustenburg

GKV HET KOMPAS EN NCGK DE LICHTZIJDE



Persoonlijke wensen bij overlijden betreffende de uitvaart

Omdat het voor familieleden niet altijd duidelijk is of de overledene bepaalde wensen had voor rond de uitvaartplechtigheid, heeft de kerkenraad deze vragenlijst samengesteld en verspreid, om t.z.t te kunnen gebruiken.

Het gaat om de uitvaart van:

.....

(doopnaam:.....)

geboortedatum:..... geboorteplaats:.....

1. Ik wil graag een: Begravenis
 Anders:

2. Ik wil als uitvaartverzorger graag:
 geen voorkeur

3. Ik wil graag thuis opgebaard worden: ja
 nee

4. Ik vind deze (bijbel)tekst passend voor op de rouwkaart:
.....
.....

5. Ik wil graag een dienst in de: Kerk
 Aula van begraafplaats

GKV HET KOMPAS EN NCGK DE LICHTZIJDE

6. Ik vind deze Bijbeltekst passend in deze dienst:

.....
.....

7. Ik vind deze liederen passend:

.....
.....

8. Overige wensen/opmerkingen:

.....
.....
.....
.....

Datum:..... Handtekening:.....

Indien u gebruik maakt van dit formulier is het verstandig om uw familie of uw verzorger(s) te informeren over het bestaan hiervan en het met hen te bespreken, zodat zij deze wensen kenbaar zullen maken na uw overlijden. (Indien u dit wenst is het mogelijk een kopie van dit formulier bij de predikant in bewaring te geven.)

Hoe komt u in contact?

GKV

Predikant: e-mailadres: predikant@gkvzoetermeer.nl

Scriba: e-mailadres: scriba@gkvzoetermeer.nl

Kerkgebouw: Piet Heinplein 13, 2712 KC Zoetermeer, 079 316 3349.

Of kijkt u op de website voor actuele gegevens: www.gkvzoetermeer.nl

NCGK

Predikant: e-mailadres: arriemak@delichtzijde.nl

Scriba: e-mailadres: scriba@delichtzijde.nl

Kerkgebouw: Broekwegzijde 196, 2725 PE Zoetermeer, 079 341 5348.

Of kijkt u op de website voor actuele gegevens: www.delichtzijde.nl

Indien u per e-mail contact opneemt is het verstandig om – met name in de vakantieperiode – zowel het e-mailadres van de predikant als van de scriba te gebruiken.